

Citater om kærlighed (til decoupage):

I ved, at der står: »I skal elske hinanden og hade jeres fjender.« Men jeg siger til jer: Elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer. (Matthæusevangeliet kap. 5 vers 43-44)

Ligesom min far har elsket mig, har jeg elsket jer. Hold fast ved min kærlighed. (Johannevangeliet kap. 15 vers 9)

I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin smag, hvad kan det så bruges til? Det kan ikke blive salt igen, men er lige til at smide ud, og alle og enhver kan træde på det. (Matthæusevangeliet kap. 5 vers 13)

I er verdens lys. Man kan ikke skjule en by, der ligger oppe på et bjerg. Det samme gælder en olielampe: Den tænder man ikke for at gemme den væk under en krukke, man sætter den frem, så alle i huset kan få glæde af den. På samme måde skal I skinne for alle mennesker. Så kan de se de gode ting, I gør, og takke jeres far, som er i himlen. (Matthæusevangeliet kap. 5 vers 14-16)

»Du skal elske Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og med hele din forstand,« svarede Jesus. »Det er det første og vigtigste bud. Men der er et andet bud, der er lige så vigtigt: Du skal elske andre på samme måde, som du elsker dig selv. (Matthæusevangeliet kap. 22 vers 37-39)

Han sagde: »Bliv lys!« og straks kom der lys. Gud syntes godt om lyset, og han skilte det fra mørket. (Første Mosebog kap. 1 vers 3-4)

Ægte kærlighed er at stå sammen på de gode dage – og endnu tættere på de dårlige.

Ægte kærlighed lader en person være, hvad denne virkelig er.

Ægte kærlighed starter i hjertet, vises i handlinger og ender aldrig.

Kærlighed er det eneste, der vokser, jo mere man ødsler med det.

Det største af alt er kærlighed. Det er vigtigere end alt andet. Vand kærligheden, så den ikke tørrer ud. Og tak for den, hver gang du møder den.

Nogle gange ser hjertet det, der er usynligt for øjet.

Den største glæde i livet er at elske. Den næststørste er at blive elsket.