

Lydbibelen forandrer gadebørn og hele landsbyer



Bibelselskabets internationale chef, Synne Garff, har været i Etiopien og studeret Lydbibelen:

"Kan man lytte sig til et bedre liv? Svaret er: Ja!"

Gadebørn tager Bibelens fortællinger til sig

På et kristent rehabiliteringscenter i Addis Ababas slum føler gadebørnene sig ikke fordømt, men accepteret og respekteret som dem, de er – og det uanset hvilken bagage de bærer på. De lytter sig til et bedre liv.



En følsom stemme

Abram er 26 år og har en smuk tenorstemme – han synger gerne kristne sange. Forældrene døde, da han var lille. Han droppede ud af skolen og kom til at leve det meste af sit liv på gaden, hvor det primært handlede om at få mad i maven. Vennerne drak tæt og røg. Nu tjener Abram til sit logi ved at bære kufferter for folk. Han spiser på det kristne center hver dag og reflekterer over de fortællinger, han hører fra Det Nye Testamente.

Yndlingsfortælling: Jesus' fristelse i ørkenen, Mattæusevangeliet kapitel 4, vers 1-11



Religion: Siden 300-tallet har kristendommen været statsreligion i Etiopien. De protestantiske kirker og islam er i stærk vækst.

Ortodokse kristne	43.5%
Muslimer	33.9%
Protestanter	18.5%
Traditionelle	2.7%
Katolikker	0.7%
Andre	0.6%

(Cia Wold Factbook og Den Store Danske Encyklopædi)



”Min landsby er forandret”

Tilbage i 1970'erne havde landmanden Sellase Det Nye Testamente på en lille båndoptager. Den spillede han for sine venner, for ingen af dem kunne hverken læse eller skrive. Men en dag brød båndoptageren sammen på grund af slitage, så i 40 år hørte Sellase ikke en lyd til Bibelen. Han hørte selvfølgelig prædikener i kirken, og hans datter har læst Bibelen for ham. Men det var ikke det samme. Nu har Sellase fået en lydbibel, og han er begejstret. Han mødes fire timer om ugen med folk fra landsbyen. Fællesskabet omkring Lydbibelen giver mod til at sætte ord på også de svære ting i livet

”Lydbibelen er en vidunderlig gave. Folk kan se, at vores landsby har forandret sig, efter vi fik mulighed for at lytte til Bibelens fortællinger. Min tro er vokset, jeg har mere tillid til Gud. Jeg har nok at spise og tøj at tage på. Min selvtillid er blevet større, og jeg kan nu fortælle andre om Gud. Jeg er fysisk stærk, selv om mine tænder generer mig engang imellem. Jeg vil gerne takke de folk, der støttede os økonomisk og havde os med i deres bønner.”

Pastor Paulos Lenda, der leder Sellases kirke, fortæller, at Sellases lyttegruppe bliver ved med at vokse:

”Vi har etableret en lyttegruppe mere. Men, som vi vokser i størrelse og tro, har vi brug for flere lydbibler.”

Formidling med lyd er vigtigere end nogensinde, siger komponist og dirigent Bo Holten

“Oplevelsen af læste eller fortalte beretninger er for mennesket den mest oprindelige måde at opleve, hvad andre mennesker har oplevet. Vi er så vant til at læse os til alle mere sofistikerede udsagn, hvorimod de enklere forbliver i det rent akustiske rum.

Vi lever i en tid, hvor de fleste unge mennesker læser mindre og mindre, og bogsalget går drastisk ned, samtidig med at lydbøger bliver hyppigere. Efter et halvt årtusind, hvor verden har været optaget af at sprede læsefærdighed overalt, er vi nu på vej tilbage mod en situation som i middelalderen, hvor kun de færreste egentlig kunne læse.

Der er ingen tvivl om, at de elektroniske medier har været voldsomt medvirkende til den udvikling, og at mennesker i fremtiden vil være mere indstillede på at reflektere over, hvad de har hørt, fremfor hvad de har læst. Der er heller ingen tvivl om, at formidlingen af også et religiøst budskab formodentlig vil have større vægt i de unge menneskers øren end den traditionelle læsning. Og så er vi tilbage til menneskets mest naturlige måde at annamme andre menneskers beretninger på.”



MAN
G



- Én lyd Bibel koster kun 440 kroner
- Denne sorte boks har et indhold, der forandrer menneskeliv
- Fyldt med ord fra Det Nye Testamente på et lokalt sprog
- Lyden kommer ud af siden
- Der findes lyd Bibler på 903 sprog
- Lyd Bibelen er nået ud til mere end 318 millioner mennesker



”Nu kan jeg se månen”

Sertse er 24 år og voksede op på gaden. Han tilbragte næsten et år i fængsel, før han kom til det kristne rehabiliterings center. Han opholdt sig ofte i fængslets kirke, hvor han følte sig godt tilpas.

”Det værste ved at være indespærret var, at jeg ikke kunne se månen. På et tidspunkt flyttede jeg celle. Pludselig om aftenen fik jeg øje på månen, og jeg råbte ’Se! se!’ De andre syntes, at jeg var lidt mærkelig. Men for mig var det vidunderligt.“

Yndlingsfortælling: Bispisningen af de fem tusind, Johannesevangeliet kapitel 6, vers 1-15

Lydbibelen anvendes også i køkkenet. *”Man kan lave mange forskellige ting, mens man lytter. Det er ret smart,”* som en af pigerne formulerer det. Her er centerets kvinder i færd med at lave mad til 200 børn på en skole i slummen.

ETHIOPIA

Etiopien er et af verdens fattigste lande med en population på 80 millioner mennesker. Omkring 40% er analfabeter. En stor del af befolkningen har ikke adgang til Bibelen. Det Etiopiske Bibelselskab har derfor besluttet at ville nå ud til denne gruppe med lydbibler, så de fattige får en chance for at forandre deres liv. Der pågår for tiden 12 bibeloversættelser.



*“Troen kommer altså af det, der høres,
og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord.”*

Romerbrevet kapitel 10, vers 17

Vil du give en lydbibel til en gruppe gadebørn?

Til en landsby? Eller måske til indsatte?

1 lydbibel = 440 kr.

2 lydbibler = 880 kr.

3 lydbibler = 1760 kr.

Støt på bankkonto: **3001-9000488** mærket **“Lydbibler”**

GIV GERNE DENNE FOLDER VIDERE



Bibelselskabet